

Excursie Zeeland.

Door: Ineke kerkhof

Vrijdag 19 oktober om 7.00 uur vertrokken we met 15 personen van de TVWG vanuit Hengelo richting Zeeland. Onze eerste stop was bij Hardinxveld - Giessendam waar we de meest voorkomende watervogels op een plas zagen ,o.a. tafeleend, slobleend, grote Canadese ganzen enz. We reden door naar de Maasvlakte bij de slikken van Voorne. Onderweg zagen we een weiland met wel 70 grote zilverreigers en één ooievaar. Op de plassen in dit gebied werden kraakeend, tafeleend, bonte strandlopers, goudplevieren, een havik en vele andere mooie vogelsoorten waargenomen. Aan de Noordzeekust vlogen 8 zwarte zee-eenden en een Jan -van-gent over het water richting zuid. In een struik werden kneutjes en een frater ontdekt, of waren het fraters en een enkele kneu? De zon scheen volop, de lucht was blauw.....voor ons kon het niet mooier ! In de haven van Stellendam werden grote mantelmeeuw, kokmeeuwen, zilvermeeuwen, steenloper, grote Canadese ganzen, nijlganzen en een groep tureluurs gezien. Zat er ook een pontische meeuw tussen?? Dat gingen we die avond in het boek opzoeken met daarnaast de foto's om te vergelijken. Op de Brouwersdam werden de telescopen opnieuw voor de dag gehaald en zagen we ver op zee middelste zaagbekken, eidereenden en een roodhalsfuut. drie zeehonden zwommen bij de spuisluis evenals aalscholvers en meeuwen die een visje probeerden mee te pikken. Een grote stern maakte af en toe een sierlijke duik en kwam met vis weer boven. Vele scholeksters peuzelden mosselen open, rotganzen foerageerden op de kleine plasjes tussen zee en stenen en drie drieteenstrandlopers scharrelden langs de kustlijn over het strand. Onze aandacht werd getrokken door een zwarte hond die ver op zee zwom. Nogmaals door de verrekijker en telescopen werd er naar het beest getuurd, ja het bleek een echte hond te zijn. Al snel begrepen we van een paar Duitsers dat het om de hond van hun vrienden ging. De reddingsbrigade was gebeld en even later zagen we een snelle boot naderen echter deze schoot de hond zo voorbij.... via telefonisch contact werd hij terug gesommeerd en gelukkig zagen ze de hond zwemmen die al zeker een goede kilometer uit de kust was en richting noord zwom. (Hij zou zijn "vaderland", de Duitse wateren niet halen ben ik bang voor) Het was nog niet eenvoudig het dier aan boord te krijgen want hij liet zich niet snel pakken, we zagen dat hij van zich af beet. Echter de redders in nood hadden voor hetere vuren gestaan en gooiden een jas of zeil over het dier waarna hij aan boord gehesen werd. Opluchting bij de Duitsers naast ons die het gebeuren net als wij vanaf de kant hadden gevolgd. Na dit avontuur vertrokken we richting "De Rietgors" in Moriaanshoofd midden in het plan Tureluur in de Prunjepolder waar we de komende dagen onderdak hadden.

Een prachtige groepsaccommodatie waar iedereen een goede slaappleats kreeg en waar onze "kok" Henk met zijn "hulptroepen" een heerlijke stampot boerenkool op tafel zette.

Na het eten liepen de meesten nog even naar buiten om te zien en te horen welke vogels er (nog) te zien waren in plan Tureluur. Een sperwer vloog over en direct daarna een blauwe kiekendief (v), twee slechtvalken zaten ver weg op de grond, brandganzen volgen luid "blaffend" over en de wulp liet zich regelmatig horen alsof het voorjaar was. De zon verdween achter de horizon en de dag maakte plaats voor de nacht.... rond 21.30 uur gingen we opnieuw naar buiten om de nachtelijke geluiden te horen, tot onze verbazing hadden we "contact" met een klein waterhoen ! Na een dag optimaal vogelen zochten we ons bed op, de volgende dag om 7 uur liep de wekker af voor een nieuwe dag.....



Middelste Zaagbek

foto Door: Ineke kerkhof

Zaterdag 20 oktober, een mooie zonsopkomst bij "De Rietgors". We stonden al weer vroeg buiten om zodra het licht werd weer op pad te gaan. Nogmaals naar de Brouwersdam waar rond 8.30 uur nog drie personen vanuit Twente zich bij onze groep voegden. Nu waren we compleet, de telescopen werden weer opgesteld en de eerste zwarte zee-eenden werden al waargenomen. Even later kwam er een roodkeelduiker in beeld.

Middelste Zaagbekken, eider eenden een brilduiker en vier kuifduikers werden eveneens gezien.

Dit alles ver op zee, te ver voor een goede foto

Vlak over het water vloog een wulp met een krab die hij net gevangen had.

Drieteenstandlopers speelden opnieuw langs de kustlijn met het water en de wind.

Scholeksters hadden het voorjaar in hun bol en liepen luid schreeuwend met hun kop naar voren als een stel haantjes achter elkaar aan. Een enkele maakte zich niet druk en peuzelde een mossel uit zijn schelp. Een aalscholver ving een paling of

"zeeslang" !! Dit bleek later een GroteZeenaald te zijn. Nog nooit van een Grote-

Zeenaald gehoord, trouwens ik wist ook niet dat een zeeslang alleen in Tropische zeeën voor kwam. Nu hebben we natuurlijk wel een tropische zomer gehad.... dus

wie weet.... in de toekomst? 😊



foto Door: Gerrit Schepers

Een nieuwsgierige zeehond liet zich even bewonderen. We reden richting de Plompe toren bij Koudekerke. Hier Zagen we kramsvogels, koperwieken, rietgors en een waterpieper tussen de zeekraal, ook liep er een zwarte ruiter en Groenpootruiters.

Een bruine kiekendief vloog traag jagend over de ruige vegetatie. Verderop stonden twee kleine zilvreigers en we keken uit over een prachtig landschap met vele kleuren waarop vele soorten vogels foerageerden. Van Koudekerke reden we naar het krekengebied Ouwerkerk, hier staat ook het watersnoodmuseum. Tijd om hier een bezoekje te brengen hadden we niet, dus dat is voor een volgende keer. Er werd "gevogeld". Een mooie pijlstaart (m) was al in winterkleed. Brandganzen in hun vlucht, groenpootruiter en een oeverpieper lieten zich mooi zien. Bij "De Rietgors" aangekomen hadden we trek, in de keuken hing al snel de geur van erwtensoep. Met roggebrood en spek lieten we dit ons goed smaken.



Drieteen strandloper

foto Door: Gerrit Schepers

Zondag 21 oktober begon voor ons de dag weer om 7 uur. Dit keer reden we naar de Stormvloedkering, het Deltapark Neeltje Jans. Een paar kokmeeuwen (waarvan we even dachten dat er een dunbekmeeuw tussen zat) en een stormmeeuw liepen in een paar kleine plasjes op het strand. Twee witte kwikstaarten, een groepje rotganzen, steenlopers en een oeverpieper zaten tussen de stenen te zoeken naar voedsel. Twee luie zeehonden tilden hun kop op om te zien welke gasten op deze vroege zondagochtend een kijkje in hun gebiedje kwamen nemen. We liepen de hele pier af echter er was weinig aan vogelsoorten te zien.

We reden een stukje verderop en maakten een wandeling van een half uurtje. Een groepje van 20 putters deden zich tegoed aan de zaden van de zandteunisbloem. Een heggenmus zong het hoogste lied. Harry kon een aantal wilde planten benoemen, dit was weer een leerzaam momentje. Na een koffiepauze vertrokken we richting Westkapelle. Voor dit dorpje parkeerden we de auto's en klommen over de dijk, de Noordzee lag voor ons. Turend door de telescopen en verrekijkers zagen we steenlopers, paarse strandlopers, drieteenstrandlopers en opnieuw een Janvanger over het water vliegen. In de zoetwaterplas aan de andere kant van de dijk lagen honderden vogels, o.a bonte strandlopers, twee watersnippen, goudplevieren en Kieviten. Ook wintertaling, kemphaantjes, grutto's, slob- en bergeend, nijlgans, bontbekplevieren, dodaars en grauwe ganzen lagen op de plas. Keep en kneu lieten zich horen en even later vlogen ze naar een andere struik. Een prachtige biddende torenvalk bleef voor ons "hangen", helaas bracht het speuren hem geen prooi en liet hij het na tien minuten voor gezien. Een sperwer cirkelde



hoog in de lucht. We reden door naar Westkapelle en hielden daar een koffiepauze, we keken over de dijk waar vissers op zeebaars aan het vissen waren. Grote schepen vanuit Rotterdam voeren voorbij richting Antwerpen.

Wulp

foto: Bert Blauw

Westkapelle, de Deltawerken richting de "Prunjepolder". Hier stonden wel 2000 wulpen !! Bonte strandlopers en een paar Kieviten sloten de rij.

Op de Flauwersinlaag lagen honderden watervogels waaronder knobbelzwanen, twee zwarte zwanen, bontbekplevieren, zilverplevieren, kanoeten, grote- en kleine zilverreigers, aalscholvers, een kleine mantelmeeuw en 6 kuifduikers. Vlak bij huis werd een groep kluten en goudplevieren gezien, ook de slechtvalk zat weer op zijn bekende plekje. "Thuis" aangekomen werd er een heerlijke macaronischotel gekookt met tonijn en veel verse groenten. Met ons allen hebben we er een zeer goed en gezellig onderkomen gehad, na een gezellige avond doken we ons bed in....al weer de laatste nacht.



foto: José Uitslag

Maandag 22 oktober, tijd om weer richting het oosten te gaan. We besloten een bezoekje aan de Biesbosch te brengen in de buurt van Werkendam. Hier hoorden we meerdere cetti's zangers. Eentje vloog zelfs uit het riet over ons heen naar een andere rietkraag waarin hij snel verdween. Het horen en zelfs zien van het zeldzame vogeltje was voor ons voldoende.

Bert en José zagen twee ijsvogels bij de "wassende maan". Blij dat deze prachtige blauwe flitsen weer mondjesmaat gezien worden na de strenge winter.



foto Door: Ineke kerkhof

In Batenburg op de Molendijk bij de Liedense Waard hebben we de zeer zeldzame steppevorkstaartplevier gezien. Er stonden vele vogelaars met hun telescopen op de dijk in een akker heel ver weg te turen. Daar moest hij ergens zitten tussen een groep kieviten..... ja zoek hem dan maar eens op. Met hulp van derden konden we hem welles of nietes zien tussen de kieviten? Plotseling vloog hij op en met de verrekijker kon je hem prima volgen, eerst tussen de hoogspanningsmasten, toen richting de bosrand en hup er over heen.... dag steppevorkstaartplevier..... geen plaatje kunnen maken van deze zeldzame vogel echter we hadden hem gezien. Mooie waarneming. Echter na een minuut of tien werd hij weer gezien over de bomen boven de kerk, hij kwam onze kant op.

Hij kwam dichterbij, gaf een prachtige vliegshow langs en boven ons. Wat mooi hem zo te zien vliegen met zijn sternachtige manier van vliegen. Het is een vogel uit de familie der renvogels en vorkstaartplevieren. Met deze afsluiter gingen we allemaal zeer voldaan naar huis van een prachtig en gezellig vogelweekend in Zeeland.